

Hoe voelt Pad zich?



1.

2.

3.

4.

5.

6.

7.



Wat weten we over de karakters van Kikker en Pad?



behulpzaam aardig onzeker positief negatief lui actief

Stel je voor:.....De kraai had Pad niet verteld dat hij alleen op de slee zat.

Hoe gaat het verhaal dan verder en hoe loopt het af?

Schrijf het en teken het.





De heuvel af

1.

Kikker klopte aan bij Pad.
'Wakker worden, Pad!' riep hij.
'Kom eens kijken
hoe mooi de winter is!'
'Niks hoor,' zei Pad.
'Ik lig lekker in mijn warme bed.
'De winter is zo prachtig,'
zei Kikker.
'Kom toch fijn buiten spelen?'
'Bah,' zei Pad,
'ik heb geen eens
warme winterkleren.'

Kikker kwam binnen.
'Ik heb wat voor je mee gebracht
om aan te trekken,' zei hij.
Kikker trok Pad
een jas over zijn hoofd.
Kikker trok Pad
een dikke broek over zijn billen.

Hij trok Pad een muts over zijn oren
en deed hem een das om.
'Help!' riep Pad,
'mijn beste vriend
wil me laten stikken!'
'Ik pak je alleen maar in
tegen de kou,' zei Kikker.

Kikker en Pad gingen naar buiten.
Ze stapten door de sneeuw.

2.

'Nu gaan we op mijn slee
van deze hoge heuvel af,'
zei Kikker.
'Mij niet gezien,' zei Pad.
'Wees maar niet bang,' zei Kikker.
'Ik kom bij je zitten op de slee.
We gaan lekker hard naar beneden.
Pad, jij mag voorop zitten.
Ik ga vlak achter je zitten.'

De slee begon
de heuvel af te glijden.
'Daar gaan we dan!'
zei Kikker.

Ineens was er een bult in de sneeuw.

Kikker viel van de slee.

Pad vloog verder langs bomen en stenen.

‘Wat ben ik blij

dat jij er bij bent,’ zei Pad.

3.

De slee maakte een sprong
over een berg sneeuw.

‘Zonder jou, Kikker, zou ik
de slee niet kunnen sturen,’ zei Pad.

‘Je hebt gelijk, de winter is fijn.’

4.

Een kraai vloog boven zijn hoofd.

‘Hallo, kraai!’ schreeuwde Pad.

‘Moet je Kikker en mij zien!

We kunnen het beste sleetje glijden
van allemaal.’

‘Maar Pad,’ zei de kraai,
‘je zit alleen op de slee.’

Pad keek om.

Hij zag dat Kikker er niet meer was.

‘Ik zit helemaal alleen!’

gilde Pad.

Rang!

De slee stootte tegen een boom.

Boing!

De slee botste tegen een grote steen.

Pats!

De slee dook voorover
in de sneeuw.

5.

6.

Kikker kwam de heuvel af rennen.

Hij trok Pad uit de sneeuw.

‘Ik heb alles gezien,’ zei Kikker.

‘Je hebt het heel goed gedaan
in je eentje.’

7.

‘Niet waar,’ zei Pad.

‘Maar er is één ding
dat ik wel helemaal alléén kan.’

‘Wat dan?’ vroeg Kikker.

‘Ik kan naar huis gaan,’
zei Pad.

‘De winter is misschien wel mooi,
maar in mijn bed is het veel fijner.’